



28 APRIL 2012

IN DIT NUMMER:

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 1

TERUGBLIK: MOSSELFEST SPELLEN AVOND 2

TERUGBLIK: QUIZ TONEEL 3

UITNODIGINGEN: OPENSCHOOL-DAG BOSCOROCK 4

INTERVIEW MET BEA MAENHOUT 5

DBK-GESCHIEDENIS 8

FAMILIENIEUWS 2011 9

TEN SLOTTE 15

OPENSCHOOLDAG

5 MEI

VAN

13.30 u.

TOT

18.00 u.

WOORDJE VAN DE OUD-LEERLINGENVOORZITTER



Volgende week 5 mei is het weer opendeurdag in de school.

Ik las in de krant, hoe communicatie en assertiviteit in het onderwijs zo sterk ten goede en ten kwade zijn geëvolueerd. Leraars kunnen het moeilijk hebben niet alleen vanwege leerlingen, maar soms ook vanwege ouders. Reacties kunnen terecht of onterecht zijn, maar – stelt de krant, de manier waarop doet soms vragen stellen. Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek Onderwijs, spreekt van toenemende verbale agressie in het onderwijs en wijt deze aan de algemene toegenomen agressie in de maatschappij. Wat mijn inziens hierbij vergeten wordt, is dat in het onderwijs de druk voor de leerlingen zowel in middelbaar als hoger onderwijs zo sterk verhoogd is. De lat komt steeds hoger te liggen. Een werk maken meer of minder is geen probleem. Met internet kan je snel opzoekingen verrichten. Lesboeken worden bij iedere uitgave beter. Leraars lukken er gemakkelijk in nog iets meer uit te leggen dan vroeger. De eindtermen worden steeds veelei-

sender.

Leren is fun. Goed, beter, best, soms wel ten koste van de levenskwaliteit. Leerlingen die op de middelmaat of iets eronder presteren krijgen het steeds moeilijker. Volgens het departement onderwijs hebben in het zesde jaar secundair (alle richtingen samen) 44,7% van de jongens en 30,6% van de meisjes minstens een jaar achterstand. Stress en spanning nemen toe en dan durven de stoppen wel eens door te slaan.

Maar genoeg geleuterd. De foto hier is genomen tijdens de solidariteitstocht van 7 maart. Het positieve overweegt nog altijd. Wil je van dichterbij het reilen en zeilen van de school volgen, kan je terecht op www.donbosco Kortrijk.be. Surf eens naar de correspondentie onder Contact & Info, naar de nieuwsbrieven. Of kom eens langs op de opendeurdag op 5 mei.

Groeten

MOSELFEEST

Meer foto's op www.olbdbk.be



SPELLENVOND



QUIZ



TONEEL



OPENSCHOOLDAG




Don Boscocollege

Don Boscolaan 30
8500 Kortrijk
Tel. 056 26 50 50
info@donboscocortrijk.be
www.donboscocortrijk.be

OPENSCHOOLDAG

➤ zaterdag 5 mei 2012 van 13.30 tot 18.00 uur

INFOAVOND

➤ donderdag 26 april 2012 om 19.00 uur



Elk jaar nodigen we ter gelegenheid van de opendeurdag van de school de oud-leerlingen van bepaalde jaren uit, evenals de oudste oud-leerlingen. Dit jaar zijn dit de oud-leerlingen van de uitgangsjaren 82, 77, 72, 67, 62 en iedereen die voor 62 afstudeerde.

Ook alle anderen zijn uitgenodigd voor een bezoek aan de openschooldag.

BOSCOROCK



Op zaterdag 12 mei worden de poorten van het Don Boscocollege rond 15 uur geopend voor de dertiende editie van BOSCOROCK. BOSCOROCK is een benefietfestival waar vele bands hun kunnen komen tonen op twee podia. Er wordt aandacht besteed aan zowel opkomend nieuw talent als aan gevestigde waarden. De opbrengst voor dit concert gaat integraal naar het goede doel. De prijs voor een kaart wordt opnieuw heel laag gehouden: waar vind je nog uren rockplezier voor slechts € 3?

Ook dit jaar belooft de affiche weer alle goeds; groepen als The Lumbers, Druzhnik, Vienna, Sushi Attack, Morda, Barabas, Doctrine hebben reeds bevestigd. Zoals je ziet: voor elk wat wils.

Goed om weten is ook dat de ouderraad voorziet in oordopjes voor wie het allemaal te luid zou klinken. Alcohol wordt alleen geschonken aan dragers van een polsbandje dat enkel gegeven wordt aan personen die vrijwillig hun identiteitskaart tonen om te bevestigen dat ze 16+ zijn.

Wie meer informatie wil over de projecten die gesteund worden of over de bands die al op de affiche staan en de nog te bevestigen bands, kan surfen naar de site: www.boscorock.be

INTERVIEW MET BEA MAENHOUT

IQ, EQ en SQ...De mensen die les gekregen hebben van Bea kennen zeker nog de betekenis van die termen. Ook de titels van de inhoudstafels van de cursus aardrijkskunde waren gegeerde vragen op haar examens. Sedert dit jaar in pensioen en wij gingen eens een kijkje nemen hoe het nog gaat met Bea Maenhout.

I: Voor de enkelingen die je misschien niet zouden kennen, stel jezelf eens kort voor, Bea.

B: Ik ben Bea Maenhout en ik heb vorig jaar de mooie leeftijd van 60 jaar bereikt en dat was voor mij het signaal om te stoppen met werken. Ik heb 38 jaar les gegeven en ik heb dat tot de laatste dag heel graag gedaan. Voordat ik aan mijn carrière in Don Bosco begon, heb ik een leuke jeugd gehad. Ik was heel erg geëngageerd in de plaatselijke scoutsvereniging van Wingene. De bossen van Wingene en het bijhorende, ondertussen bekende, kasteel was voor ons toentertijd een echt speeldomein. Het kasteel was toen nog onbewoond.

Ik heb drie broers en ik ben de oudste zus. Ik moest wel sterk in mijn schoenen staan met drie 'mannekes' onder mij die graag al eens kattenkwaad uithaalden. Ik probeerde altijd zo verantwoordelijk mogelijk te zijn en mijn broers gebruikten mij soms als buffer tussen mijn ouders en hen om bepaalde regels niet zo nauw te nemen. We grappen daar op familiefeesten tegenwoordig soms nog over.

Mijn ouders waren heel wijze mensen. Ze hebben hun vier kinderen op vier verschillende manieren opgevoed. Iedereen had zijn talenten en mogelijkheden en mijn ouders steunden dat ten volle. Wij kregen ook heel wat verantwoordelijkheden. Ik heb ook het geluk gehad dat ik niet naar Tielt op school moest, want het was de keuze van mijn vader om mij naar St. Bavo in Gent te sturen op internaat. Ik ging daar heel graag naar school, vooral omdat Gent ook zo een grote stad was. We hadden avondactiviteiten en mochten onder



begeleiding van de zusters de stad in trekken. Ik heb heel wat cultuur opgesnoven in die tijd. Daarna ben ik dus in Gent gebleven om vier jaar te studeren tot ik mijn diploma licentiaat aardrijkskunde behaalde.

Toen ik getrouwd was, ging ik wonen in Oudenaarde, maar na 25 jaar huwelijk zijn wij gescheiden en zocht ik een nieuwe woonplaats. Ik wilde absoluut niet in Kortrijk wonen, omdat ik daar niet veel mensen kende, en ik had hier ook niets verloren. De meest logische weg was dan toch Gent, omdat ik vertrouwd ben met deze stad en ik hier ook steeds heel wat mensen ontmoet.

I: Hoe ben je dan in Don Bosco Kortrijk terecht gekomen ?

B: In het jaar 1974 ben ik heel toevallig in Don Bosco terecht gekomen. Mijn voorganger aardrijkskunde ging op pensioen en men was op zoek naar een vervanger. De voorkeur ging op dat moment natuurlijk naar een man. Jean-Jacques Pieters (leerkracht fysica) had dat aan mijn schoonouders verteld, en mijn schoonvader is naar Don Bosco getrokken. De directie had hem gezegd dat ze liever voor een man wilden gaan, maar mijn schoonvader zei dat ze mij maar een keer moesten laten komen. Ik was toen

juist leidster van de welpen in de scouts en ik was net op kamp. Met mijn scoutskostuum aan, ben ik op sollicitatie geweest bij de directeur. Ik was onmiddellijk aanvaard omdat ik een aantal belangrijke troeven had. Ik was gewend om met kinderen werken, daarnaast had ik ook drie broers onder mij, dus ik was het gewoon om met jongens om te gaan. Het feit dat ik ook groot was van gestalte speelde blijkbaar ook een rol voor de school. En zo hebben ze het dus geriskeerd om met mij in zee te gaan en blijkbaar is dat goed meegevallen, want het jaar daarop zijn er al drie vrouwen bijgekomen in het korps.

Ik ben dan een aantal jaar uit Don Bosco verdwenen voor een job in het volwassenonderwijs, maar in september 2000 ben ik teruggekeerd naar mijn vertrouwde school. De grote vakantie voordien heb ik daar echt wakker van gelegen. Met een klein hartje ben ik teruggekeerd, maar ik ben erin gestapt en op heel die periode kan ik de akelige lessen op één hand tellen.

I: Was het moeilijk om je als eerste vrouw binnen het mannenkorps te profileren ?

B: Eigenlijk niet, want mijn hele achtergrond was eigenlijk een beetje een mannenwereld. Ik heb me als vrouw op geen enkel moment alleen gevoeld in dat korps. Integendeel, ik werd ongelooflijk verwend. Er bestond toen nog middag- en ochtendstudie en de leerkrachten moesten dat ook voor een stuk opvangen. Mijn eerste jaar hebben de mannen mij dat volledig kwijtgescholden. Het eerste jaar gaf ik biologie op school, het is pas na verloop van tijd dat ik aardrijkskunde beginnen geven ben. Ik voelde me wel goed in de leerstof biologie, maar naar het einde van mijn carrière toe was ik wel blij dat ik enkel nog aardrijkskunde mocht geven.

De leerlingen waren ook heel nieuwsgierig naar een vrouwelijke leerkracht. Ze keken in het begin allemaal door het venster om te zien wie daar voor de klas stond. Het waren toen ook allemaal internen en de sfeer op school was ook helemaal anders of nu. De paters leefden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat samen met de leerlingen en de manier waarop zij met de leerlingen omgingen, was net dezelfde manier waarop ik in de scouts met de kinderen omging. Ik heb een vriendin die les ging geven in een school in Turnhout en daar wilde de directie dat ze zich enkel bezighield met lesgeven. Ze mocht haar niets aantrekken van leerlingen en het sociale aspect



daarrond.

Het assisterend opvoeding en lesgeven lag mij enorm en ik ben nog altijd van de overtuiging dat je met een gesprek heel veel kan oplossen. Als er een leerling een probleem heeft, zoek hem eventjes op na de les en probeer dat uit te praten. Dat is Don Bosco, die man heeft dat al zoveel jaren geleden al gedaan.

I: Zijn de jongeren volgens u veel veranderd doorheen uw carrière ?

B: De maatschappij is zo veranderd. Dat zorgt er ook voor dat de mensen anders gaan denken en opvoeden. Ik lees tegenwoordig heel graag de krant, en wat me opvalt is dat we tegenwoordig alles kunnen bereiken en alles kunnen krijgen. Wanneer er iets niet mogelijk is of tegenvalt, wordt er heel weinig eigen verantwoordelijkheid genomen. Als er iets gebeurt, dan wordt dat veel makkelijker op iemand anders gestoken. Dat had je vroeger veel minder bij jongeren. Een leugentje om bestwil kon vroeger wel, maar het viel me op dat dat doorheen mijn carrière veel meer gebeurde.

Het is ook zo dat een school nu ook veel meer verwacht van een leerling. Als je vroeger heel goed van buiten kon leren en kon reproduceren dan was je 'ne slimmen'. Nu ligt dat heel anders, want er komen nog eens heel wat vaardigheden bij. Een leerling moet nu van heel wat markten thuis zijn en moet zich op verschillende andere manieren bewijzen dan puur op kennis. Als je gaat solliciteren tegenwoordig, moet je heel wat neventesten afleggen vooraleer je een bepaalde (leidinggevende) functie kunt krijgen.

I: Waar hou je je nu mee bezig en wat zou je nog willen bereiken in het leven ?

B: Ik heb voor mezelf een deur dicht getrokken. In de vakantie na mijn pensioen ben ik de klas nog gaan op ruimen. Ik ben nog bij Tuur en Betty langs geweest om hen een geschenkje te geven, omdat ik vind dat zij dat enorm goed doen. Nu is die deur dicht en die blijft dicht en ik heb nog geen heimwee gehad. Het is wel zo dat we de hele grote vakantie bezig geweest zijn met verbouwwerken en ik denk dat me dat zeker geholpen heeft om niet in het zwarte gat te vallen.

Ik heb vroeger thuis als kind heel veel Frans gesproken, maar ik ben dat wat verleerd doorheen de jaren. In juli heb ik met een Fransman een stukje van de route naar Compostela gewandeld en door het opnieuw babbelen van die taal realiseerde ik dat ik opnieuw tijd vrij had om nieuwe dingen te doen, te leren of op te rakelen. Dingen waar ik vroeger geen ruimte voor had, die kan ik nu doen.

Ik heb onlangs een aantal keer mijn hoofd gestoten en ik belde naar de huisdokter of dat niet gevaarlijk was. Zijn antwoord was, dat dat een teken was dat ik veel mocht 'los' laten en veel mocht vergeten.

Op dit moment ben ik nog niet met heel veel bezig. Ik ben nog niet aangesloten bij verenigingen, maar ik doe wel aan yoga. Nu gaat er zeker wel 2 uur verloren aan het lezen van de krant. Alles gaat ook veel trager, ik jaag me niet op. Ik sta bijvoorbeeld veel langer in de badkamer, maar het is niet zo dat ik meer zelfjes of zo gebruik, het gaat gewoon meer op het gemak en ik geniet daar enorm van. Ik zorg ook eens wat meer voor de kleinkinderen. Ik heb nu twee kleinkinderen en af en toe haal ik ze ook eens af van school.

Op dit moment heb ik niet echt een doel voor ogen.

Ik hoop om wijs oud te worden, bewust te leven en te leven rond spiritualiteit. Wie weet ga ik in het bestuur van een organisatie die aan bewustzijnsontwikkeling doet. Ze hebben met dat gevraagd en ik overweeg sterk een deelname. Ze organiseren verschillende activiteiten voor alle leeftijden zoals samenkomsten, wandelingen, activiteiten voor de kinderen.

I: Als afsluiter: heb je nog een levensmotto, een tip of een wens die je wil meegeven aan jonge mensen, jonge leerkrachten ?

B: Ik vind het leven boeiend en elke dag kan je leren. Mijn leven zal bepaald zijn door het bewust leven en mezelf bevragen wat de zin is van bepaalde zaken.

Een toepasselijk verhaal bij mijn levensmotto is dat van de blinde en de olifant. Men laat een blinde aan de slurf van een olifant voelen en de blinde herkent onmiddellijk de olifant. Een andere blinde laten ze voelen aan de zijkant van de olifant en die denkt dat het om een borstel gaat. Naargelang de kant van de olifant die een blinde benadert, ziet hij er anders uit voor de blinde. Alles hangt af van de kant waaraan je staat.

Als je vooraan de klas staat, zie je alles anders dan als je in de klas zit en omgekeerd. Met deze mentaliteit heb ik al een aantal keer een brandje kunnen blussen tussen een leerling en mezelf. Een meningsverschil tussen leerkracht en leerling kan vaak gemakkelijk opgelost worden door beide kanten van het verhaal te bekijken. Dat vind ik belangrijk en wil ik zeker meegeven aan beginnende leerkrachten.



DE GESCHIEDENIS VAN ONS COLLEGE: 1979-2002

De totale vernieuwing, 1979-2002

In september 1979 werd de afdeling "late roepingen" gesloten. Deze groep vormt een groot deel van de leden van de oud-leerlingenbond van onze school.

In september 1980 werden bij de start van het nieuwe schooljaar voor het eerst meisjes toegelaten. Dit was één van de meest vooruitstrevende ideeën voor die tijd. De school telde toen reeds 494 leerlingen. Het resultaat was duidelijk: in 1986 studeerden 17 meisjes af op een totaal van 58 leerlingen.

De start van het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO) in 1981 bracht nogal wat verandering mee in de lesroosters. Iedereen kreeg nu wat Latijn en iedereen moest nu wat smaken van Technologische opvoeding. Zo een geslaagde verandering was het wel niet, want in 1989 ontstond het huidige éénheidstype. Ondertussen sloot het internaat zijn deuren in 1987. Door de inzet van de directie en het lerarenkorps groeide de school gestaag van ongeveer 575 leerlingen (1987) naar 790 leerlingen. (1995).

Onder het directeurschap van Frans Matthyssen was het zelfs al van vroeg in de morgen aanschuiven om zoon- of dochterlief in te schrijven.

Met enkele zeer geslaagde projecten kwam onze school ook buiten haar muren! Op tv werd de eucharistieviering naar aanleiding van 100 jaar sterfdatum van Jan Bosco (1988) uitgezonden. De musical "De tent en de tijd" had veel succes. Hij ging door in de stadsschouwburg en had een zeer diep poëtisch en muzikaal karakter. Het was een coproductie met "Kinderland" (de lagere school van de zusters) (1997). En zeker niet te vergeten het "Gezelle" project in de stad Kortrijk (1999) waarbij getoond werd dat musiceren, dansen, toneel en dichtkunst (we vermelden de topprestatie van Michel Werbrouck) behoort tot de creativiteit van de moderne Don Boscoleerling en -leerkracht.

Ieder jaar organiseert de school de sportcross. Een activiteit waarbij met een zekere fierheid de prachtige sportvelden en de accommodatie van de school ten dienste gesteld worden. Voor deze mooie namiddag worden de leerkrachten door hun collega's van de sport aangemoedigd om mee te werken.

In onze school is er ook nog altijd plaats voor feesten: het jaarlijkse mosselvestijn waarbij iedereen, leerkrachten, leerlingen, oud-leerlingen en ouders een handje toesteekt. Het traditionele missiefeest verdween en werd vervangen door een meer "eigentijds" project. Het werd gedoopt met de naam "Boscorock". Honderden leerlingen en vrienden komen erop af en steunen daarmee de missieprojecten. Onze missionarissen- Salesianen krijgen hierdoor een mooi financieel cadeau. De chiro, de school en de oud-leerlingen staan altijd paraat om deze avond zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ook de kampen blijven nog altijd in de smaak van de leerlingen vallen. Voor elk kamp geven personeel en oud-leerlingen het beste van zichzelf. En ondertussen werden, net zoals bij de start, heel wat verbouwingswerken uitgevoerd, wat de school binnenin bijna onherkenbaar maakt voor oud-leerlingen. De inrichting van typische vaklokalen (wetenschappen, geschiedenis, informatica, ...), het omvormen van de slaapzalen tot klaslokalen, ... zorgt ervoor dat onze leerlingen in een aangename omgeving en met de passende infrastructuur op een degelijke manier les kunnen krijgen.

Eén iets is vanaf het begin gebleven. De sfeer. Een sfeer van hartelijkheid en gemoeidelijkheid waardoor iedereen in Don Bosco Kortrijk zich echt mag en kan thuis voelen.

De grote inzet van zovelen staat dan ook, voor de komende jaren, borg voor een kwalitatief onderwijs en een opvoedingsproject dat tot op de dag van vandaag de moeite waard is om te volgen.



FAMILIENIEUWS 2011

GEBORTE VAN

Helene

Dochtertje van oud-leerlingen Saskia Cappelle (1990) en Jorn Vercruysse (1987), zusje van Juliette, geboren op 29 augustus 2010

**Miel**

Zoontje van oud-leerlingen Giovanni Sandra (uitg. 1998) en Kirsten Depaepe (uitg. 1998), broertje van Eva, geboren op 7 december 2010

Thibeau

Zoontje van oud-leerlingen Liesbeth Nolf (2001) en Christophe Luyckx (2002), geboren op 1 december 2010

Lieze

Dochtertje van oud-leerlinge Anne Rasquin (1995) en Carl Desmet, zusje van Simon, Leendert en Fien, geboren op 13 december 2010

Oscar

Zoontje van oud-leerlingen Sylvie Souten (1994-1998) en David Naessens (2000), geboren op 27 december 2010

Zoë

Dochtertje van oud-leerlinge Nacha De Cooman (1992) en Dimitri Beke

Noor

Dochtertje van oud-leerlinge Fien De Coene (2000) en Elias Van Quickelborne, geboren op 30 januari 2011

Emma

Dochtertje van oud-leerlingen Karen Colpaert (1999) en Brecht Plasman (1995), zusje van Noah, geboren op 1 februari 2011

Tristan & Nore

Kindjes van oud-leerling Joost Boucquet (2001), kleinkindjes van oud-leraar Daniël Boucquet, geboren op 16 februari 2011

Wout

Zoontje van oud-leerlinge Sofie Beelpez (uitg. 2001) en oud-leerling Dries Dumolein (uitg. 2000), geboren op 3 maart 2011

Andreas,

Zoontje van oud-leerlingen en leerkrachten Charlotte Beyst en Frederik Maes, broertje voor Elias, geboren op 23 maart 2011

Noor

Dochtertje van oud-leerlinge Sofie Vancraeynest (2001) en Dieter Vandermeeren, geboren op 28 maart 2011

Elliot

Zoontje van Joost Algoed en oud-leerlinge Liesbeth Depaepe ('98), geboren op 6 april 2011

Oscar

Zoontje van oud-leerlinge Tine Verdonckt (2001) en Bram Couckuyt, geboren op 10 april 2011

Maxim

Zoontje van oud-leerling Gregory Castelain (1998) en Nele Bauwens, geboren op 12 april 2011

Janou

Dochtertje van lerares Barbara Vandenbulcke en oud-leerling Wannes Haemers (2003), geboren op 13 april 2011

Louis

Zoontje van oud-leerlinge Mietje Craeynest (1997) en Pieter Vanderweghe, broertje van Arthur en Marie, geboren op 14 april 2011

Sofie

Dochtertje van leraar Filip Windels en Joke Casteleyn, zusje van Emma, geboren op 21 april 2011

Emma

Dochtertje van oud-leerling Stijn Haghebaert (1994) en Severina Peters, geboren op 3 mei 2011

Jacob

Zoontje van oud-leerlinge Kaat Vercruysse (2001) en Xander Vantomme, broertje van Korneel, geboren op 18 mei 2011

Gust

Zoontje van oud-leerlingen Koen Derweduwen en Stefanie Rapsaert, broertje van Janne, geboren op 26 mei 2011

Lara

Dochtertje van oud-leerlinge Bieke Vansevenant (1999) en Dimitri Desmet, kleinkindje van CLB-medewerkster Mieke Brodeur, geboren op 1 juni 2011

Carsten

Zoontje van oud-leerlingen Dieter De Groot (1996-2000) en Janne Verriest (2003), broertje van Isper, geboren op 4 juni 2011

Alicia

Dochtertje van oud-leerlingen Delphine Decruyenaere (1999) en Frédéric Raia (1997)

Stiene

Dochtertje van oud-leerlingen Peter Gaillez ('92) en Sofie Derduwen ('94)

Kate

Dochtertje van oud-leerlinge Loes Demeurisse ('97) en Steven Deleersnijder, zusje voor Jorne en Lotte, geboren op 1 juni 2011

Kaate

Zoontje van oud-leerling Sander Vandenberghe (1994-1998) en Sara Colen, geboren op 20 juni 2011

Ferre

Zoontje van oud-leerlinge Ine Derweduwen (1997) en Yoeri Caus, broertje van Floor, geboren op 17 juli 2011

Ilyo

Zoontje van oud-leerlinge Gudrun Vossaert (1998) en François Vanderbeken, broertje van Kyenzo en Thiaro, geboren op 29 juli 2011

Jente

Zoontje van oud-leerling Bert Boucquet (1999) en Ruth Beckers, kleinzoontje van oud-leraar Daniël Boucquet, broertje van Rune geboren op 30 juli 2011

Wout

Zoontje van oud-leerlingen Lien Veys (2001) en Pieter Ryckoort (2001), geboren op 30 juli 2011

Juul

Zoontje van oud-leerling Ignace Gheysens (1990) en Nathalie Desmet, broertje van Louise en Arthur, geboren op 1 augustus 2011

Dieuwke

Dochtertje van oud-leerlinge Evy Santy (1998) en Alexander Feys, zusje van Tymon, geboren op 2 augustus 2011

Febe

Dochtertje van oud-leerlinge Liesbeth Buyck (uitg. 2004) en Dean Rommens, zusje van Rune, kleindochtertje van leraar Philippe Buyck, geboren op 5 augustus 2011

Aster

Zoontje van oud-leerlinge Eva Bisschop ('97) en Koen Aerbeyt, broertje voor Linus, geboren op 6 augustus 2011

Marie

Dochtertje van oud-leerlingen Siska Hindrickx (uitg 2000) en Dieter Cabu (uitg. 2000), zusje voor Anna, geboren op 15 augustus 2011

Febe

Dochtertje van oud-leerling Sven Strinckx ('99) en Aurelie Herpoel, geboren op 19 augustus 2011

Louis

Zoontje van oud-leerlinge Nele Pynoo ('04) en Philippe Sergeant, geboren op 27 augustus 2011



Clara

Dochtertje van oud-leerlinge Eva De Mey ('87) en Benjamin Samyn, zusje voor Oscar, geboren op 29 augustus 2011

Ade

Dochtertje van oud-leerling Wim Boone ('97) en Isabelle Vannieuwenhuysse, zusje voor Gunnar en Ellie, geboren op 29 augustus 2011

Annaelle

Dochtertje van lerares Magalie Delemar en Dominique Blaton, geboren op 8 september 2011

Tobin

Zoontje van oud-leerlinge Virginie Vandeputte (uitg. 1997) en Jonathan Blondeel, broertje voor Lars, geboren 14 september 2011

Hanne

Dochtertje van oud-leerling Bart Theys ('95) en Veerle Demory, zusje voor Daan en Nora, geboren op 19 september 2011

Oona

Dochtertje van oud-leerling Steven Deman ('01) en Annelies Monteyne, geboren op 2 oktober 2011

Raf

Zoontje van oud-leerling Bert Ostyn (1989-1991) en Birgit Parmentier, broertje van Oonagh, geboren op 6 oktober 2011

Elia

Zoontje van oud-leerling Gerben Foulon (uitg. 1991) en Valerie Bol, broertje voor Noah, Jade en Mare, geboren op 10 oktober 2011

Artem

Zoontje van oud-leerlinge Barbara Mouton (1992-1996) en Joris Rooseleer, broertje van Havanna, geboren op 17 oktober 2011

Marie

Dochtertje van oud-leerlinge Griet Depaemelaere (uitg. 1998) en Bram Denolf, zusje voor Sara & Korneel, kleinkindje voor leerkrachten Carlos Depaemelaere en Annie Vermeersch, geboren op 29 oktober 2011

Seppe

Zoontje van oud-leerling Tom Bekaert ('07) en Nele Vanlancker, geboren op 1 november 2011

Cis

Zoontje van leerkracht Björn Huyghebaert en Tine Hillewaere, broertje van Bo, geboren op 2 november 2011

Louise

Dochtertje van oud-leerlinge Heidi Hanssens ('02) en Thomas Debevere, geboren op 3 november 2011

Pauline

Dochtertje van oud-leerling Laurent Raia (1999) en Liesbeth Vandamme, geboren op 9 november 2011

Laure

Dochtertje van oud-leerlinge Petra Santy (1994-1998) en Tom Cremers, zusje van Arne, geboren op 20 november 2011

Mauro

Zoontje van oud-leerlinge Ellen Boscart (2000) en Kenneth Hooghe, kleinzoontje van personeelslid Annie Bossuyt, geboren op 27 november 2011

Emma

Dochtertje van oud-leerlinge Mieke Depaemelaere (uitg. 1999), zusje van Arne, Elias en Noor, kleindochtertje van leerkrachten Carlos en Annie Depaemelaere-Vermeersch, geboren op 15 december 2011



OVERLIJDEN VAN



- Paula Verhelst ° 1931**, grootmoeder van leerlingen Emma (3C) en Margo (1E) Duyck, moeder van oud-leerlingen Michiel (1976-1979) en Wouter (1980-1983) Missiaen, overleden op 21 december 2010
- Georgette Dewilde ° 1927**, grootmoeder van leerling Lukas Sabbe (4B), overleden op 27 december 2010
- Simonne Snauwaert ° 1922**, grootmoeder van leerlinge Balou Vandepitte en van oud-leerlinge Epifanie Vandepitte (uitg. 2009), overleden op 6 januari 2011
- Gilbert Cuvelier ° 1922**, schoonvader van lerares Marleen Aerden, overleden op 8 januari 2011
- Marie-Josée Laga ° 1925**, grootmoeder van leerling Thomas Blondeel (5A), overleden op 8 januari 2011
- Henri Veys ° 1923**, grootvader van leerling Guillaume De Jonghe (2D), overleden op 14 januari 2011
- Noël Soenens ° 1935**, grootvader van leerling Jelke Soenens (6E), overleden op 21 januari 2011
- Philippe Gaston Alphonse Verhamme ° 1943**, vader van leerkracht Steven Verhamme, overleden op 25 januari 2011
- Gaston Lapere ° 1923**, Vader van leraar Ignace Lapere, overleden op 2 februari 2011
- Ivonne Vanhaverbeke ° 1921**, grootmoeder van oud-leerkracht Katrien Poppe, overleden op 3 februari 2011
- Monique Dumortier ° 1941**, grootmoeder van leerlingen Sam (4C) en Saar (1E) Vandoorn, overleden op 5 februari 2011
- Paula Selschotter ° 1922**, grootmoeder van leerkracht Matthijs Roets, overleden op 19 februari 2011
- Joseph Berten ° 1928**, grootvader van leerline Tien Callewaert (4F), overleden op 9 maart 2011
- Beatrice Vanhoenacker ° 1934**, grootmoeder van leerlinge Ine Nottebaere (3B), overleden op 20 maart 2011
- Willem Verschaete ° 1987**, oud-leerling Don Boscollege Kortrijk (uitg. 2005), broer van oud-leerlinge Soetkin (+), neef van oud-leerling Sieglinde (uitg. 2008) en van leerlingen Roderik Iserbyt (5A) en Silke Vercruysse (2C), overleden op 20 maart 2011
- Lieve Leman ° 1968**, tante van leerlingen Aaron en Birgit Leman, overleden op 29 maart 2011
- Siepe Vanloot ° 2010**, zontje van oud-leerlinge Lien Vissers en Dennis Vanloot, overleden op 11 maart 2011
- Paul Raes ° 1931**, grootvader van Robin (6A) en Flo (5A) Raes, overleden op 30 maart 2011
- Roland Lauwers ° 1934**, oom van leerkracht Sabine Lampaert, overleden op 1 april 2011
- Julien Verstraete ° 1930**, grootvader van leraar Dieter Verstraete, overleden op 3 april 2011
- José Declercq ° 1930**, grootvader van Adeline Devos (6C), overleden op 22 april 2011
- Wim De Brie ° 1962**, leraar Don Boscollege, overleden op 23 april 2011
- Marleen Vanhoutteghem ° 1955**, grootmoeder van Jornt Haemers (3 E), overleden op 2 mei 2011
- Herman Vereecke ° 1951**, grootvader van Valentine Dewaegaene (4C), overleden op 5 mei 2011
- Irma Bulcaen ° 1921**, grootmoeder van Tijs Rogie (3F), overleden op 7 mei 2011
- Georges Soens ° 1929**, grootvader van leerlinge Cato Soens (2D), overleden op 7 mei 2011
- Denise Langerock ° 1920**, moeder van oud-leerkracht Christiane Cattoir, schoonmoeder van oud-leerkracht Lieven Samain, grootmoeder van oud-leerlingen Sven en Ben Samain, overleden op 20 mei 2011
- Christine Vanhuysse ° 1948**, moeder van oud-leerling Alain Dupont, grootmoeder van Sam Dupont (2A), overleden op 26 mei 2011
- Roger Hanssens ° 1926**, schoonvader van oud-leraar Daniël Boucquet, grootvader van oud-leerlingen Lies, Kristof, Bert en Joost Boucquet, overleden op 23 mei 2011
- Veerle Delombaerde ° 1952**, moeder van lerares Eveline Leman, overleden op 28 mei 2011
- Nathalie Deneve ° 1981**, tante van Arno (6B) en Lena Neiryck, overleden op 28 mei 2011
- Marc Dedapper ° 1946**, oud-leraar DBK en salesiaan van Don Bosco, overleden op 31 mei 2011
- Jeanne Cuvron ° 1922**, overgrootmoeder van leerling Silke Vercruysse (2C), overleden op 7 juni 2011

- Jeanne Van Dousselaere ° 1930**, oma van leerling Justine Deklerk en van oud-leerlinge Eline Deklerk (2005-2009), overleden op 14 juni 2011
- Piet Hommel °1934**, oud-leerling DBK en salesiaan, overleden in Lubumbashi (RD Congo) op 21 juni 2011
- Daniel Robrecht Biesbrouck °1919**, grootvader van leerlinge Lenore en oud-leerlingen Jerina (2003-2006), Thorald (uitg. 2011) Malfait en Lotte (uitg. 96) en Fiene (uitg. 98) Biesbrouck, overleden op 22 juni 2011
- Willy Vervaeke °1940**, grootvader van leerlinge Michelle Vanmarcke (2E), overleden op 5 juli 2011
- Frans Luyten °1924**, schoonvader van oud-directiesecretaris Johan Corne (+), grootvader van oud-leerlingen Karen Luyten (uitg. 1995) en Marijn (uitg. 2007) en Gertjan Corne (uitg.2009), overleden op 8 juli 2011
- Jean-Pierre (Jempi) Hoorelbeke °1954**, salesiaan (studeerde in Kortrijk 1980-1982), overleden op 19 juli 2011
- Roger Declercq °1927**, grootvader van poetsvrouw Heidi Alliet, overleden op 26 juli 2011
- Romain Deltour ° 1939**, grootvader van leerling Jason Deltour (1D), overleden op 31 juli 2011
- Michel Martens °1921**, salesiaan (late roeping DBK 1953-1957), overleden op 16 augustus 2011
- Simonne Bogaert °1925**, schoonmoeder van leerkracht Tine Vercaemst, overleden op 21 augustus 2011
- Francine Pollet ° 1932**, grootmoeder van leerling Jérôme Vandenbulcke (5D), overleden op 7 september 2011
- Anna Elisabeth Vandermersch °1917**, oma van leerlingen Justine (4E) en Ivo (6C) De Wulf, overleden op 15 september 2011
- Herman Sterckx °1942**, grootvader van leerlinge Helena Sterckx (2B), overleden op 23 september 2011
- José Decancq °1938**, grootvader van oud-leerlingen Ruth (uitg. 2007) en Elias (uitg.2010) Goethals, overleden op 27 september 2011
- Clara Sanders °1912**, moeder van salesiaan Gust Dereere, oud-leerling en oud-leraar, overleden op 28 september 2011
- Ellen Vanpoucke °1978**, leerkracht Don Boscocollege, overleden op 29 september 2011
- Gerard Decaestecker °1938**, oud-lid oudercomité DBK, vader van oud-leerling Bruno (uitg. 1992), schoonvader van oud-leerling Jan Malisse (uitg. 1983), overleden op 12 oktober 2011
- Christiaan Opdeweegh °1923**, salesiaan, oud-econoom DBK (1973-1984), overleden op 12 oktober 2011
- Nicole Rubrecht °1938**, grootmoeder van leerling Cedric Lefevre (2C), overleden op 14 oktober 2011
- Leona Deneckere °1928**, grootmoeder van leerlinge Noor Holvoet (4D), overleden op 14 oktober 2011
- Michel Cokelaere ° 1946**, vader van oud-leerling en oud-leerkracht Jan Sabbe, grootvader van oud-leerlingen Ewout (uitg. 2006) en Lukas (uitg. 2011) Sabbe, overleden op 16 oktober 2011
- Fernanda Vercaemst °1943**, moeder van leerkracht Sabine Tytgat, overleden op 22 oktober 2011
- Raymond Nys ° 1924**, oom van leraar Steven Verhamme, overleden op 31 oktober 2011
- Jacques Vandewalle °1943**, grootvader van leerling Baptiste Tremerie (2E), overleden op 5 november 2011
- Rafaël Vanhoutte** vader van oud-leerlingen Friede (1994) en Hilde (1989-1991), schoonvader van oud-leerling Ward Byttebier (1994)
- Gilberta Bakelant °1934**, grootmoeder van leerlinge Jana Dinnecourt (4D), overleden op 2 december 2011
- Marc Cuvelier °1938**, salesiaan van Don Bosco, oud-leerling Don Bosco Kortrijk (uitg. 1962), missionaris in Korea, overleden op 4 december 2011
- Marcel Vandenhende °1931**, grootvader van leraar Stijn Vandenhende, en van leerlingen Andreas (3F) en Marthe (1C) Tanghe, overleden op 4 december 2011
- Robert Decreus °1927**, grootvader van oud-leerlinge Isabel (2002-2005), en van leerlingen Julie (6A) en Frederik (6A) Decruynaere, overleden op 5 december 2011
- Jan Derudder**, vader van oud-leerlingen Lisa (uitg. 2007) en Bavo (2004-2008) Derudder, Overleden op 10 december 2011
- Daniël Bossuyt, °1915**, vader van personeelslid Annie Bossuyt, grootvader van oud-leerlingen Ellen (1998–2000) en Lien Boscart (1999–2001), overleden op 17 december 2011



Huwelijk van

Oud-leerlingen Rosemie Dendievel (1998) en Jan Dejaegher (1998)
Oud-leerlinge Lies Hooghe (2002) en Nathanaël Van Haver, op 6 mei 2011
Oud-leerling Laurent Raia (1999) en Liesbeth Vandamme, op 13 mei 2011
Oud-leerlinge May Carette ('95-'97) en Sebastien Lafaut te Bellegem op 14 mei 2011
Oud-leerlingen Dries Dumolein ('00) en Sofie Beelprez ('01) te Rollegem op 21 mei 2011
Oud-leerlinge Aline Honoré (1996–1999) en Gerard Parmentier, op 27 mei 2011
Oud-leerlinge Isabel Vandenbroeke (2003) en Wouter Quartier, op 28 mei 2011
Oud-leerlingen Sofie Nolf (2004) en Kevin Putman (1998–2000), op 18 juni 2011
Oud-leerlingen Hermelinde Desramault (2004) en Davy Hoornaert (1996), op 9 juli 2011
Leerkracht Barbara Vandenbulcke en oud-leerling Wannes Haemers (2003), op 9 juli 2011
Bram Van Doorne en oud-leerlinge Maïté Vercruysse ('01-'03) te Kortrijk op 8 juli 2011
Oud-leerlingen Julien Brie ('04) en Dageraad Vereecke ('04) te Kortrijk op 15 juli 2011
Pieter Plovie en oud-leerlinge Katrijn Viaene ('96-'98) te Rollegem op 10 september 2011
Oud-leerling Tom Van Beneden ('99) en Eline Deboosere te Marke op 24 september 2011
Oud-leerling Joris Bekaert ('98-'01) en Elisabeth Deschamps te Marke op 8 oktober 2011
Oud-leerling Angelo Bombini (1988-1990) en Lieveke Bossuyt te Harelbeke
Oud-leerlinge Annelies Haemers (uitg. 1984) en Peter Craeynest op 5 november 2011
Oud-leerlinge Katelijne Halsberghe (uitg. 2005) en Pieter Saelens

Doctoraat van

Heidi Hanssens, oud-leerlinge (uitg. 2002): doctoraat aan de RUG behaald met het proefschrift: ***"The geography of contemporary urban systems at various spatial scales"***

Annelien Deneckere op 12 oktober 2011 met het doctoraal proefschrift ***"Development, optimisation and application of Raman Spectroscopic and X-ray spectroscopic methodology in the field of cultural heritage"***

Marie Demarcke, 25 augustus aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. ***"Contribution to the characterization of Proton Transfer Reaction-Mass Spectrometry (PTR-MS) for Biogenic Volatile Organic Compound (BVOC) detection and its application to Fagus sylvatica L. for emission model evaluation."***

diakenwijding

Oud-leerling (1980) Dominiek Gheysen te Stasegem



DE WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND

HTTP:// OLDBDK.BE

Oud-leerlingenbond Don Bosco Kortrijk

Nieuws

Foto's

Agenda

Contact

Leden

Pagina 1 [2](#) [3](#)

Quiz op 9 maart in DBK



Ook dit jaar is er weer een quiz in het kader van de vastenactie van DBK. Dit jaar gaat deze door op 9 maart en start om 20u. De quiz gaat door in de refter van het Don Boscollege. Elke deelnemer betaalt 5 euro. Deelnemers jonger dan 25 krijgen 2 euro korting. Tot dan!

Bericht geplaatst op vr 02 maart 2012 om 14:43

[Meer lezen](#)

woensdag 25 april 2012

Leden login

E-mail:

Paswoord:

Links

[1. DBK](#)
[2. BoscoRock](#)

DON BOSCOLLEGE

Don Boscolaan 30

8500 KORTRIJK

tel 056 26 50 50

Email: info@donboskokortrijk.be

Bezoek ons op
www.donboskokortrijk.be

IN ONS VOLGEND NUMMER

Een interview met ROLAND FOULON

